

VASTENACTIE 2016

Tijdens zijn bezoek vorig jaar aan de Jezuïeten in Nederland heeft Pater Adolfo Nicolás, generaal overste van

 DE KRIJTBURG DIACONIE

de Sociëteit van Jezus, gevraagd of de Krijtberg een vaste band zou willen aanknopen met een parochie in West Afrika. Hij stelde voor contact op te nemen met de parochie van Sint Philip in Abobo, voorstad van Abidjan in Ivoorkust. De vooronderstelling is daarbij dat het een wederkerige band moet worden waarbij beide partners geven en ontvangen. Nadat het contact met de pastoor, de Jezuïet Pater Serge Lorougnon, was gelegd, hebben de leden van de diaconie Aloysius van de Krijtberg, via skype en e-mail verdere contacten onderhouden. Daarom is er besloten dat de opbrengst van onze vastenactie, die altijd een internationale bestemming heeft, dit jaar ten goede zal komen voor de parochie van Sint Philip.

OVER ONZE ZUSTERKERK SINT PHILIP

Nog geen tien jaar na de burgeroorlog in Ivoorkust proberen de Ivorianen hun normale levens weer op te pakken. De Jezuïetenkerk Saint Philip speelt een belangrijke rol in deze periode van wederopbouw.

De komende jaren willen zij starten met de bouw van een nieuw buurtcentrum. De behoefte daarvoor is groot. In dat gebouw zal ook een basisschool komen waar honderden kinderen worden voorbereid voor een betere toekomst. Uw donatie zal te recht komen voor de aanschaf van studiematerialen zoals boeken en schriften.

Verder zal uw donatie niet alleen een waardevolle bijdrage zijn voor de 800 parochianen, maar ook voor de vele andere gelovigen die gebruik zullen maken van de faciliteiten.

U kunt uw donatie doen bij de collectanten aan het einde van de mis. Ook kunt u uw financiële bijdrage kwijt in de geldkist of overmaken op de bankrekening van Aloysius:

*R.K. Stichting De Krijtberg
NL21 ABNA 58 998 72 59 o.v.v. 'Ivoorkust'*

Uw bijdrage is van harte welkom!

ENGLISH TRANSLATION

During Lent, our social ministry Aloysius would like to ask your attention for the start of our sisterchurch project in Saint Phillip Abobo Ivory Coast. Very soon they will start with the construction of a community center and a primary school. Hundreds of children will be prepared for a better future. This year, we will organize a fundraiser for study materials such as books and notebooks. You can leave your donation in the money box.

Furthermore, Aloysius is looking for people who are interested and would like to contribute to our sisterchurch project. For more information, please ask the members of Aloysius by e-mail at diaconie@krijtberg.nl or contact rector Bart Beckers SJ, or Gregory Brenninkmeijer SJ.

Aloysius zal de komende tijd en wellicht de komende jaren, zich inzetten voor een vruchtbaar contact tussen de Krijtberg en onze nieuwe zusterparochie. Als u interesse heeft om mee te helpen of meer informatie wilt over deze samenwerking, neem dan contact op met de leden van Aloysius of met rector Bart Beckers SJ en Pater Brenninkmeijer SJ.

diaconie@krijtberg.nl

BRIEF VAN SERGE LOROUGNON SJ



De parochie van Sint Philip 'Abobo-Sagbé-achter de rails' in Abidjan wordt gezien als één van de meest onveilige wijken, zo niet dé gevaarlijkste en beruchtste van de stad. 'Wat voor goeds kan er nog komen?', vragen de rijkere bewoners van Ivoorkust zich af. Deze vraag doet me denken aan het Evangelie van Johannes (Joh. 1:46) Toen Nathanael tegen Johannes zei: 'we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet en ook de profeten schreef, Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Nathanael zeide tot hem; kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus antwoordde hem: Kom en zie'.

Deze wijk is eigenlijk ontstaan zonder stedelijke planning of orde omdat er door de jaren heen een grote instroom van migranten kwamen uit alle regio's en etnische groepen van binnen en buitenland. Het gebied is spontaan ontstaan zonder gemeentelijk plan en huist nu meer dan 50.000 mensen. Vanuit religieus oogpunt is Abobo-Sagbé overwegend moslim en zijn er veel moskeeën in sommige christelijke kerken, waaronder dus ook in deze kerk Sint Philip. Ook biedt deze kerk plek voor verschillende evangelische protestantse gemeenschappelijk waar wij een goede band mee hebben.

De meeste inwoners van de wijk zijn laagopgeleide werknemers, zoals ambachtslieden, timmerlieden en schoonmakers. Maar het meest opvallende aan de wijk is dat er een behoorlijk groot percentage jonge mensen zijn, waarvan driekwart werkloos is of werk hebben die onzeker zijn en slecht betaald.

Naast de werkeloosheid is onderwijs een enorme uitdaging. Een groot gedeelte van de vrouwen zijn analfabeet.

De crisis na de verkiezingen van Ivoorkust van december 2010 tot april 2011 heeft ook deze regio niet bespaard. Abobo was geleidelijk het epicentrum geworden van het conflict. De mensen zijn zwaar getroffen: plunderingen, avondklok, moorden, geweld enzovoorts. In maart 2011 is het geweld zover opgelaaid dat 90% van de bewoners van de wijk Sagbé zijn gevlucht. Een grote groep kinderen en

jongeren zijn ongetwijfeld daarbij omgekomen. Ondanks dat jongeren en kinderen demografisch een grote groep zijn, worden ze door beleidsmakers vaak over het hoofd gezien. Zo zijn er vele arme gezinnen die voor hun kinderen geen geld hebben voor school en boeken. Er zijn geen bibliotheken of voorzieningen voor buitenschoolse opvang. Sommige klaslokalen zijn slecht verlicht of helemaal niet. Zoals je kan begrijpen is het gebruikmaken van hedendaagse informatie- en communicatiemiddelen, zoals computer en internet, op dit moment niet aan de orde. Het is daarom al vanaf het begin duidelijk dat het zeer belangrijk en urgent is dat de parochie een basisschool moet bouwen. Vanwege het tekortkomend beleid van de overheid, heeft de kerk de taak op zich genomen om goedkoop en kwalitatief onderwijs te bieden aan de kinderen in deze arme regio. In de toekomst is de wens ook dat naast deze school een caritascentrum komt en een gezondheidscentrum.

Het project waar we nu mee bezig zijn heeft tot doel dat in de parochie een nieuwe kleuterschool en een gezondheidscentrum komt. Zorg zou ook toegankelijk moeten zijn voor de inwoners van de gemeente. Op middellange termijn kan er nog eventueel een bibliotheek komen en een uitbreiding van de bestaande school. Ook een waterput staat nog op de planning om de buurt te voorzien van schoon drinkwater.

Al deze projecten kunnen niet tot stand worden gebracht met onze eigen middelen. Elke kleine bijdrage is daarom van harte welkom. We hopen dat jullie de urgentie en noodzaak kunnen zien.