

Beste mensen,

Het einde van het jaar nadert, de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken en het is tijd om de balans op te maken. Het is een bewogen jaar geweest waarbij we gemerkt hebben hoe de wereld zich kan binnendringen in ons leven. Zo worden we geconfronteerd met een grootschalig wereldconflict waardoor honderdduizenden mensen op de vlucht zijn en daarbij ook ons land aandoen. Daarnaast ervaren we hoe opgebouwde zekerheden zoals onze langdurige zorg, werkzekerheid maar ook ons gevoel van veiligheid drastisch aan het veranderen zijn. We sluiten onze ogen hier niet voor en beseffen tegelijkertijd dat we een druppel op een gloeiende plaat zijn. Juist nu, is het belangrijk dat we blijven omzien naar de ander. Een glimlach, een luisterend oor, een donatie, al is het maar een klein gebaar, ik ben ervan overtuigd dat we de wereld hierdoor weer een beetje beter kunnen maken. Ons werk gaat door met het vuur van de heilige geest, gezond verstand en geloof in ons hart.

Wij van Aloysius wensen u een gezegende advent en kerstdagen. In het nieuwe jaar zijn we bij u terug.

Susan Tucman-Hommerson



BEDANKT! Dit jaar heeft de diaconie Aloysius van de Krijtberg een aantal inzamelingsactie gehouden rondom belangrijke en bijzondere feestdagen van het jaar: de adventsactie van 2014 ten behoeve van de Voedselbank, de vastenactie voor de Stichting Open Doors en op 21 juni de feestdag van Aloysius van Gonzaga voor de HIV-vereniging Nederland.

Dankzij uw bijdrage kan Stichting Open Doors voor nog meer vervolgd christelijke gemeenschappen in Nigeria waterputten bouwen. Hierdoor hoeven zij minder grote afstanden af te leggen langs gevaarlijke routes om aan schoon drinkwater te komen. En door uw bijdrage kan de hiv-vereniging meer activiteiten zoals praatgroepen voor lotgenoten, organiseren en meer informatie verspreiden om misvattingen en angst over hiv tegen te gaan.

We hebben dit jaar nog meer opgehaald dan het jaar ervoor! Daarvoor willen we u en alle vrijwillige collectanten hartelijk bedanken. We hopen dat we voor de volgende collectes weer op jullie mogen rekenen!

Met het geld dat we hebben ingezameld is een waterput zoals op de foto gebouwd.

IHS
DE KRIJTBERG  **DIACONIE**



Jaar van de barmhartigheid Op 8 december a.s. gaat het jaar van de barmhartigheid in. Aloysius zal in samenwerking met de andere binnenstadskerken een activiteitenagenda opzetten waarbij we op verschillende manieren inhoud zullen geven aan de betekenis van barmhartigheid. Via de borden, website etc. houden we u op de hoogte van alle activiteiten die worden georganiseerd.

GEZOCHT! Collectanten voor onze acties. Heeft u na de mis een kwartiertje zin en tijd om voor ons te collecteren? Meld u dan aan via het email adres onderin of schiet een van onze collectanten aan. De Krijtberg kookploeg is op zoek naar: gezellige mensen die het leuk vinden in de wintermaanden 1 tot 3 keer te koken voor daklozen van het stoelenproject. U kookt altijd in een team samen met leuke mensen van de Krijtberg. Als lid van de kookploeg meldt u zich aan op data wanneer het u uitkomt. Een mooie gelegenheid om iets concreets voor een ander te doen terwijl u inzicht krijgt in de levensomstandigheden van Amsterdamse daklozen.

Heeft u interesse? Mail: diaconie@krijtberg.nl