



Voor u ligt een speciale editie van de *Aloysius* nieuwsbrief die geheel in het teken staat van onze patroonheilige Aloysius Gonzaga wiens sterfdag 21 juni is. Wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hopen dat het leven van Aloysius u mag inspireren. Dat brengt mij bij de vraag waarom onze diaconie de naam *Aloysius* heeft. Allereerst was Aloysius een Jezuiet en daarom is hij prominent in de Krijtberg op meerdere plekken aanwezig. Daarnaast heeft hij zich heel concreet 'diaconaal' ingezet, zo ging hij zelfs aan het werk voor en met zieken die leden aan de pest. Zijn voorspraak werd dan ook ingeroepen tegen de pest maar ook tegen oogziekten. Daarnaast werd hij de patroon van de jeugd en studenten. Vandaag de dag is hij ook de patroon van aids-patiënten en daarom zal op 20 en 21 juni de eerste collecte ten gunste zijn van HVN de Hiv Vereniging Nederland. Wij hopen dat u iets wil bijdragen. In september zijn wij weer terug met een nieuwe editie. Voor nu wensen wij u een mooie zomer toe.

Hartelijke groet,
Diaconale werkgroep *Aloysius*

KRIJTBERG  DIACONIE

HET LEVEN VAN ALOYSIUS

Luigi - Aloysius is hier de latijnse versie van - wordt in 1568 geboren in één van de hoogste adellijke families van 16e eeuw Italië, de familie Gonzaga. Zijn ouders zijn verbonden aan de hoven van Londen en Madrid en hij is, als oudste zoon, voorbestemd om van zijn vader de titel, bezittingen en verplichtingen van Markgraaf van Castiglione te erven.

Vanaf zijn vroegste jeugd wordt hij voorbereid op een militaire loopbaan en groeit verder op met taal en kunst. Het luxueuze en immorele leven waarmee hij te maken krijgt tijdens zijn verblijf aan de verschillende Italiaanse vorstenhoven (de Renaissance laat zijn sporen nog na!), maken hem allesbehalve gelukkig en de ruwe omgang en dito taalgebruik van de soldaten waar hij veelvuldig tussen verkeert al evenmin.

In Florence, aan het hof van de aartshertog van Toscane, Francesco I de' Medici, loopt hij een nierziekte op. Die dwingt hem rust te houden en zo krijgt hij de gelegenheid veel tijd in gebed door te brengen en te lezen, over heiligen en missionarissen in India. Hij verinnerlijkt meer en meer en begint een streng ascetisch leven te leiden. Op zijn 12e ontmoet hij, thuis in het familiekastrup van Castiglione, kardinaal Carlo Borromeo, met Ignatius van Loyola één van de grote persoonlijkheden van de katholieke reformatie. Van hem ontvangt hij de eerste communie.

In die tijd maakt hij ook kennis met het leven in enkele nieuwe religieuze ordes, de Capucijnen en Barnabieten, maar het is door zijn reis naar Madrid met keizerin Maria van Oostenrijk dat hij, tijdelijk, een Jezuiet als biechtvader heeft. Nadat hij besloten heeft zelf priester en Jezuiet te willen worden, keert hij in 1584 terug naar Italië. Daar volgt meer dan een jaar strijd met zijn vader die zijn zoon wil behouden voor zijn titel. Luigi geeft niet op en in 1585 vertrekt hij naar Rome met een brief van zijn vader voor de generaal overste van de Sociëteit van Jezus waarin zijn vader schrijft dat hij 'hem (de generaal overste)



**ALOYSIUS ONTMOET KARDINAAL CARLO BORROMEO
- MET IGNATIUS VAN LOYOLA - ÉÉN VAN DE GROTE
PERSOONLIJKHEDEN VAN DE KATHOLIEKE REFORMATIE**

het dierbaarste dat hij in deze wereld heeft, in handen geeft' en Luigi begint in Rome met zijn novitiat.

Hij leeft daar, door zijn afkomst, zij aan zij met 'de grote wereld' van paus en kardinalen, deels familie. Tegelijkertijd verslechtert zijn gezondheid aldoor en kiest hij voor een leven van armoede en ascese. In 1587 legt hij de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af, ontvangt de lagere wijdingen en gaat theologie studeren. Bij het uitbreken van de pest, in 1591, stort hij zich volledig op het verzorgen van de zieken. Hij bedelt voor hun onderhoud en brengt de stervende slachtoffers, desnoods op zijn schouders, naar het hospitaal. Om hem te sparen wordt hij naar een ander hospitaal, Onze Vrouwe van Troost, waar niet besmettelijke zieken worden verpleegd, gestuurd. Uiteindelijk komt hij toch weer in aanraking met de pest en raakt nu zelf besmet. Na een paar weken ziekbed sterft hij, op Sacramentsdag, 21 juni, voorzien van de laatste sacramenten en met de naam van Jezus op zijn lippen, 23 jaar oud.

Al met al een leven 'doordrenkt' van God en, in het zicht van de eeuwigheid, afgesloten in overeenstemming met Jezus' woorden "Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me

opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe. [...] Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan."



**DE BEELTENIS VAN ALOYSIUS KOMT VEELVULDIG VOOR IN DE KRIJTBURG.
WEET U WAAR DEZE SCHILDERING TE VINDEN IS? WAAR KUNT U ALOYSIUS NOG MEER VINDEN?**