

Beste lezer,

Met veel plezier presenteer ik u de eerste nieuwsbrief van Aloysius. Vanaf nu zullen wij 4 keer per jaar berichten over onze activiteiten en goede doelen die we als vereniging ondersteunen.

Laat ik beginnen met ons voor te stellen. Kort gezegd is Aloysius de diaconale vereniging van de Krijtberg. Diaconie betekent omzien naar de ander en dat maakt ons een vereniging voor mensen door vrijwilligers. De motor achter Aloysius is de stuurgroep bestaande uit: Bas van Bommel, Joseph Lai, Juliette Burgos, Carol Dollar, Christophe Sevenster, Bart Beckers en ik zelf. In de komende nieuwsbrieven zullen wij ons aan u voorstellen. Tevens zal Christophe in een vaste rubriek schrijven over diaconie in ons geloof. De Krijtberg is een kerk in Amsterdam en daarom organiseert Aloysius elk jaar in de Advent een inzamelingsactie voor de lokale voedselbank Centrum/Oud-West. Ook is er een goede samenwerking met religieuze en andere hulporganisaties in de stad. De Krijtberg is als rooms-katholieke en Jezuïetenkerk ook deel van de wereldkerk en een wereldwijd opererende religieuze orde en dus wordt er in de vastentijd een inzamelingsactie gehouden voor een (jezuïeten)project in het buitenland.

Dit jaar willen we een stapje verder gaan door vrijwilligerswerk op de kaart te zetten. Regelmatig zullen we vrijwilligersactiviteiten organiseren waar iedereen zich bij aan kan sluiten. Voor ieder wat wils, zo kan je denken aan een bejaardentehuis bezoek, schoonmaakdag of een hekje schilderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de kookgroep van het Stoelenproject die in de wintermaanden regelmatig kookt voor daklozen in Amsterdam. Meer informatie hierover volgt.

Tot slot, een levendige vereniging heeft natuurlijk enthousiaste oude en nieuwe leden nodig. We zijn altijd op zoek naar collectanten en actieve vrijwilligers voor onze acties. Heeft u interesse, meld u dan aan op ons email adres: aloysius@krijtberg.nl of schiet een van onze stuurgroepleden aan.

Ik wens u een inspirerende en gezegende vastentijd toe, ik hoop u spoedig te mogen ontmoeten.

Tijdens de vastentijd zitten we uiteraard niet stil. In laatste 4 weken van de vastentijd vragen we aandacht voor de vervolgde medemens. We gaan daarbij inzamelen voor de bouw van waterputten in Nigeria. Met uw steun kunnen vele dorpen zelfvoorzienend worden. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatie lezing van Open Doors rondom dit thema en op Palm zondag zal Bart Beckers een meditatie verzorgen waarbij we ons leren in te leven en stil te staan bij mensen in nood.

Agenda

22 maart 2015
Lezing met broodje: Kerk in nood door Open Doors
Aanvang 14:00
Pastorie van de Krijtberg

29 maart 2015
Meditatieve middag met Bart Beckers
15:30-16:15
16:15-17:00
17:00-17:45
Locatie:
Ignatiushuis

Aloysius

Singel 448
1017 AV Amsterdam
020 623 19 23
aloysius@krijtberg.nl

R.K. Stichting de Krijtberg ABN AMRO
NL21ABNA0589987259



Hoezeer past een eerste nieuwsbrief van Aloysius, de diaconale activiteit van de Krijtberg, over de diaconie, in de veertigdagentijd! door Christophe Sevenster

Naast de verkondiging, het getuigenis (Gr.: martyria) en de liturgie, ofwel (openbare gods)dienst (Gr.: leitourgia), is de diaconie, ofwel dienst (aan de naaste) (Gr.: diakonia), een wezenlijk kenmerk van de christelijke gemeenschap, de kerk. Diaconie is dus dienst aan de naaste. Ja, het is de concrete verwerkelijking van de liefde tot de naaste.

Juist in deze tijd van vasten (jezelf vrij maken, ruimte creëren voor God) en gebed (contact met God) worden wij opgeroepen ons te herbezinnen op de voorgeschiedenis en grondslag van de (christelijke) openbaring, het oude testament. En juist de naastenliefde vindt haar oorsprong in de kern van dit eerste verbond dat God in Jezus is komen voltooien, de Tora, de Wet (of levenswijzing).

God maakt daarin zijn naam bekend. Hij zegt tegen Mozes: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd." (Exodus 3,14) Hij wil dat zijn Volk weet dat Hij er voor hen zal zijn. En door hun volksgenoot Mozes is Hij dat nu feitelijk ook. Hij zal er in de (dan nog toekomstige) geschiedenis van het verbond vooral ook vaak via mensen zijn (en tot slot in de mens bij uitstek, de tweede Adam, Jezus).

'Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb Mij jullie lot aangetrokken.' (Deuteronomium 3,16) verduidelijkt Hij even verder. En in het volgende boek van diezelfde Wet zegt Hij: 'Heb je naaste lief als jezelf' (Leviticus 19,18). Hij wil er dus zijn voor 'zijn' mensen en zich hun lot aantrekken en draagt hen op hetzelfde te doen met 'hun' medemensen in nood, zoals zijzelf in Egypte eens in nood waren.

De Profeten, die de uitleg van de Wet (een bepaalde) richting geven, manen de mensen, het Joodse volk, met soms stevige woorden om niet alleen (in gebed) Gods nabijheid te zoeken en zijn wil te volgen en zich op hun vasten te laten voorstaan, maar ook en vooral om de medemens te bevrijden uit zijn netelige situatie van honger, dakloosheid, verslaving, ziekte, lichamelijke gebreken, eenzaamheid, vervolging...

In de eerste lezing van de liturgie op de eerste vrijdag van de veertigdagentijd zegt God in het boek Jesaja: 'Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?' (58, 6-7)

En ook de schrijvers van de wijsheidsliteratuur in het eerste testament liegen er niet om:

'Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, gelukkig hij die zich bekommert om de armen.' (Spreeken 14,21)

'Een oprecht gebed vanuit een oprecht gemoed en een gift uit eerlijk verworven bezit zijn beter dan oneerlijk verkregen rijkdom. Het is beter anderen te helpen dan goud op te hopen.' (Tobit 12,8)

Juist in deze veertigdagentijd is het goed om te beseffen dat vasten en gebed bij elkaar horen en samen niet gaan zonder (de concrete uitvoering van) liefde voor ,de ander', de naaste, de medemens. Diaconie is niet los te maken van het geloof en de hoop die God via de kerk aan ons te bieden heeft en die Hij ons vraagt in liefde met anderen te delen.

Aan het slot van de uitleg van koning Nebukadnessars (tweede) droom zegt Daniël in het naar hem genoemde boek, dat misschien wel het duidelijkst vooruitwijst naar de komst van de Verlosser: 'Vereffen uw zonden door aalmoezen en uw misdaden door barmhartigheid voor de armen. Dan zal uw geluk duurzaam zijn.' (4,24)



Een van onze goede doelen die we tijdens de kerst periode ondersteunen is stichting Colibri, een Nederlandse stichting die zich inzet voor een kleuterschool in Peru. Hieronder het dankwoord van het bestuur.

Stichting Colibri is de Krijtberg en Aloysius diaconie zeer dankbaar voor het realiseren van een mooie en wederom onvergetelijke kerst voor de kinderen van kleuterschool Sipaspugio (iei 419) te Cuzco, Peru. Op 17 december 2014 hebben we we in totaal voor 82 kinderen kerst gevierd tijdens een kerstontbijt op z'n Peruviaans, chocolademelk, pannetone en andere lekkernijen waren hierbij volop aanwezig. De juffen en enkele moeders hebben geholpen met

de voorbereidingen en de kinderen hebben een onvergetelijke dag gehad. Hierbij enkele impressies. (Zie foto's.) Het restant van uw donatie zullen wij gebruiken voor een nieuwe (complete) wasbak in de keuken zodat er het hele jaar door gezorgd kan worden voor de kinderen.

Voor nog meer foto's en updates kunt u een kijkje nemen op onze Facebook pagina:

www.facebook.com/colibrifoundation

Namens de kinderen,
moeders en Stichting Colibri, Hartelijk dank!

Colibri

